

Geachte wethouder Bokhove, geacht College,

Uw partij mevrouw Bokhove, GroenLinks, heeft standpunten. Die hebben wij gelezen op de website van GroenLinks.

Eén daarvan is 'respect'. 'Onderling respect' zoals te lezen valt: 'Waar het te vaak aan ontbreekt is respect. We zijn vergeten dat we met elkaar één samenleving delen. Het fatsoen om de ander een eigen levensstijl te laten hebben, al zou jij andere keuzes maken. Het alledaags fatsoen om een ander bij voorbaat een kans te geven, ook al is hij of zij anders dan jij. Het fatsoen om de ander het woord te gunnen en oprecht te luisteren. Het lijkt 'wij' tegenover 'zij'. We zijn vergeten dat we een samenleving delen'.

GroenLinks staat voor 'Inleven in elkaar'. De website van GroenLinks geeft aan: 'Als we met elkaar als samenleving verder willen komen, moeten we ons inleven in de problemen, gevoelens en opvattingen van de ander. Hoe verschillend mensen ook zijn, we zijn allemaal begaan met de toekomst van onze kinderen'.

Wat ons uitermate verbaast is dat wij in uw handelen, van de bovengenoemde standpunten niets terugzien. We herhalen het nogmaals: 'Het alledaags fatsoen om een ander bij voorbaat een kans te geven, ook al is hij of zij anders dan jij. Het fatsoen om de ander het woord te gunnen en oprecht te luisteren. Het lijkt 'wij' tegenover 'zij'. We zijn vergeten dat we een samenleving delen'.

Het is inderdaad 'wij' tegenover 'zij' wat u betreft. U heeft nooit de moeite genomen om echt naar ons te luisteren, met ons in gesprek te gaan over onze zorgen en vragen, onze brieven aan u zijn niet beantwoord.

Ja, inderdaad als we 'echt als samenleving verder willen komen, moeten we ons inleven in de problemen, gevoelens en opvattingen van de ander'. Heeft u dat gedaan? Bent u oprecht begaan met de toekomst van onze kinderen? Wij zien er niets van terug.

GroenLinks mag zich schamen met zo'n wethouder.

Wij schrijven u wederom, omdat wij verbolgen zijn over de respectloze manier waarop u en de rest van het College met ons en onze kwetsbare kinderen omgaat. Dinsdag 7 mei jl. kwamen wij ouders waarvan hun kind Acato bezocht, bij elkaar om in gesprek te gaan met uw ambtenaar de heer De Zwart, onder voorzitterschap van de Ombudsman en in aanwezigheid van MoVisie. Voor het eerst sinds september 2018 hadden wij de gelegenheid om in gesprek te gaan met iemand van uw betrokken ambtenaren om te zoeken naar mogelijkheden om rust en vertrouwen te herstellen rond het drama wat zich de afgelopen maanden m.b.t. Acato heeft afgespeeld.

Op deze avond kregen wij de ruimte aan te geven welk effect uw beleid omtrent Acato heeft op onze kinderen en onze gezinnen. Voor het eerst heeft iemand van uw ambtenaren de moeite genomen naar ons te luisteren. Na het hebben kunnen ventileren van wat ons dwars zat, zijn wij met elkaar op constructieve wijze tot afspraken gekomen (bijlage). Tot onze ontsteltenis hebben wij inmiddels begrepen dat u alle afspraken teniet hebt gedaan. Waarom? Wat denkt u hiermee te winnen? Is dit respect? Is dit oprecht begaan zijn met de toekomst van onze kinderen? Er werd voor het eerst naar ons geluisterd, maar u kiest ervoor ons recht in ons gezicht uit te lachen.

Er lagen afspraken waarin een ieder zich kon vinden. Alle partijen hadden wat water bij de wijn gedaan. We gingen met z'n allen voor herstel van vertrouwen, met het oog op de kinderen. Want daar gaat het om: de kinderen. Bent u die uit het oog verloren? Een wethouder Jeugd, die geheel voorbij gaat aan de doelgroep waar zij verantwoordelijk voor is?

U blijft hardnekkig vasthouden aan uw besluit. Waarvan u diep van binnen weet dat het besluit is gebaseerd op onjuistheden. Uw besluit dat een haastig gecreëerde leerrechtspilot behelst die mag bestaan met nieuw personeel en 'aanbod'. Het gaat echter niet om 'aanbod', het gaat om de

betrokken medewerkers van Acato die het vertrouwen van de kinderen hadden gewonnen. Het zou nu 'vergelijkbare zorg' moeten zijn. Maar wat is die vergelijkbare zorg als er geen beeld is van wat die zorg inhoudt? U heeft het steeds maar over de veiligheid die tekort schiet. Wij zouden onze kinderen echter nooit naar Acato hebben gestuurd voor al die maanden, als die veiligheid maar enigszins twijfelachtig was. Vooral niet omdat onze kinderen jaren van onveiligheid hebben ervaren op andere scholen.

Acato was voor de kinderen de eerste plek waar ze met plezier naar toe konden gaan, waar ze zich welkom voelden, waar ze konden leren op een manier die door zowel hun talent als hun beperking bepaald werd.

Tijdens de bijeenkomst op dinsdag 7 mei jl. werden twee gedichten voorgelezen, geschreven door een jongen die Acato bezocht. In het eerste gedicht beschrijft hij zijn gevoel toen hij net bij Acato kwam:

De grote vraag van vandaag  
Waar zullen we aan beginnen?

Van het werken aan alledaagse taken  
Tot het helen van geschilderde scherven

Wees vrij om te blijven  
Kom binnen, je bent welkom

Nu Acato gesloten is door u, schreef hij het volgende gedicht:

Donkere paden, regenachtige dagen  
Verlaten en eenzaam, niks te bewaren  
Na maanden van vreugd,  
van een lach en een zucht  
Is in een periode van dagen  
De vlam in onze duisternis uitgedoofd  
Zo gaat ons Acato met zondvloed ten onder  
En wij als kinderen weer aan ons lot gebogen

Uw besluit maakt onze kwetsbare kinderen nog kwetsbaarder. Wilt u daarvoor verantwoordelijk zijn?

Het citaat van een moeder van een van de kinderen: 'De grond onder onze voeten is wederom weggeslagen nu mijn zoon weer thuis komt te zitten met het sluiten van de deuren van Acato. Zijn enige lichtpunt in de week buiten de vier muren van zijn kamer is weg. Een lichtpunt dat we eindelijk hadden gevonden na ruim een jaar thuis zitten. Een 14-jarige jongen die weer een klein beetje uit zijn schulp durfde te komen, kruipt terug in zijn eigen wereldje dat bestaat uit slapen en gamen. Eten en drinken denkt hij niet meer aan. Als hij er aan denkt, is het twee uur 's middags als hij zijn bed uitkomt. Of vier uur 's middags. Hij leeft liever 's nachts, dan is er rust. Niet voor mij, zijn moeder, die probeert hem in bed te krijgen en die midden in de nacht twee of drie wakker wordt omdat hij nog rondspookt door het huis. Niet voor zijn zus, die eindexamen moet doen. En 's morgens om 7.00 uur gaat de wekker weer en worden we geacht normaal te functioneren in ons werk- en schoolleven. We lopen op ons tandvlees'.

Dat is de situatie momenteel rond één kind. Zo kunnen we u nog vele nare ervaringen vertellen die nu spelen, door uw besluit. Wilt u daarvoor verantwoordelijk zijn?

Tijdens uw installatie als wethouder, mevrouw Bokhove, heeft u beloofd dat u 'zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn' en dat u 'niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden'. Als u nog enig fatsoen kunt opbrengen en de normen en waarden van uw eigen partij werkelijk van wezenlijk belang vindt dan gaat u met ons in gesprek. Dat gesprek wensen wij aan te gaan met een onafhankelijke mediator.

In dit gesprek kunt u uw verantwoordelijkheid als wethouder jeugd nemen zoals van uw ambt gevergd wordt. Of blijft u standvastig in uw besluit om zodoende uw ambt, uw eigen partij, het college en de jeugd van Rotterdam te verloochenen?

Wij wachten op uw uitnodiging.

Hoogachtend,

Henriëtte Staarhof, Matthew Lane, Jansje Olivier, Nelly van Pelt, Els de Rijke, Marc van Staveren, Anne-Marie Edema, Vesna Vuletic, Carlo en Mildred Hennekam, B. Buijs, Marita Krop, Jannette Dekker, familie Sluimer, Yvonne Tetenburg, Krista en Ferry Meulendijk, D. van Leeuwen, Fatima Plomp, Mirjam van der Boom, Mariëlle van der Griendt, Diana Jansma, Robert Spalink, PieterBoot

Ouders van wie hun kind Acato bezocht

Dze mail wordt tevens gestuurd naar: Alle fractievoorzitters, de Ombudsman, dhr. De Zwart, Pameijer, Stichting MEE, BOOR, BOBA, Koers VO, MoVisie, de media, ministeries van VWS en OCW, Gedragswerk, fractie GroenLinks Tweede Kamer.

Bijlage: Afspraken gemaakt dd. 7 mei 2019